

## 6

### De boeken

'Ik haal veel kennis en inspiratie uit boeken. 'De Naakte Aap' van Desmond Morris bijvoorbeeld. Het is alweer heel lang geleden dat ik het las, maar wat mij dan bij blijft is de verklaring waarom de vrouwelijke soort hakken en lippenstift draagt. Hakken draag je omdat daarvan je kont naar achteren gaat en rode lippenstift vanwege de erotiek. Als je seks hebt, krijg je extra doorbloeding en dan worden de lippen roder. Dus rode lippenstift is aantrekkelijk voor de andere aapsoort, de mannen. Dat voorbeeld is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Als ik iemand zie die heel erg is opgemaakt, op hoge hakken, dan vind ik dat altijd een beetje zot. Dan denk ik: wat doe jij jezelf aan, joh? Als iemand op een catwalk mooi loopt op heel hoge hakken, dan vind ik dat ook prachtig. Alleen: ik zie het niet als iets seksueels en dat doen mannen wel. Het is eleganter dan een paar Uggs. Maar je ziet vrouwen ook vaak strompelen, of van die heel kleine pasjes nemen aan de arm van iemand anders. Zo ziet het eruit als ik op hoge hakken loop, haha. Het zit gewoon niet lekker.

Als tiener las ik al veel boeken over dit soort onderwerpen. 'De Naakte Aap' stond bij mijn vader en moeder in de kast. Waarschijnlijk sloeg ik aan op het woord 'naakte'. Als ik dan ging lezen, vond ik het altijd wel heel interessant. Later heb ik een ander boek gelezen dat veel indruk maakte: 'De Tweede Sekse' van Simone de Beauvoir. Dat schreef ze al in 1949, maar vond ik later nog heel interessant. Ik zat altijd al met de vraag waarom er zo weinig bekende vrouwelijke schrijvers en kunstenaars waren. Dat boek gaf er antwoord op. Heel in het kort: in het begin van de mensheid had je grote samenlevin-

gen met vrouwen en mannen. Die deden het met elkaar. Die vrouwen wisten dan welke kinderen van hun waren, maar die mannen, die jaagden op voedsel, hobbelden er maar een beetje tussendoor. Daarna kwam de landbouw, de ruilhandel en het geld. En toen dachten die mannen: ja, moet je luisteren, ik ben hier een vermogen aan het opbouwen en ben elke dag keihard aan het werk, maar ik weet helemaal niet wie mijn nazaten zijn. En toen is de onderdrukking van de vrouw begonnen. Je kreeg de kuisheidsgordel. Als de man weg ging, deed-ie de boel op slot, want hij wilde natuurlijk wel weten wie zijn zoon of dochter was, want daar moest zijn vermogen naartoe en niet naar een bastaard. Dat heeft vele eeuwen geduurd. Als je de vrouwen dan ook nog niet naar school laat gaan, is de kans groot dat ze geen hoofdrol in de maatschappij gaan spelen. Waar ben je als je niet naar school mag? Dan ben je eeuwig gedoemd om schoon te maken en kinderen te baren. En dat is natuurlijk doodzonde, want er gaat dan zoveel talent verloren. En levensgeluk. In de islam zie je dat nog steeds.

‘De Tweede Sekse’ gaf mij zoveel inzicht. Ik vroeg me altijd af waarom mannen doen zoals ze doen? Waarom ben je zo agressief? Waarom ga je iemand vermoorden? Waarom luister je niet? Waarom wil je onderdrukken? Dan dacht ik altijd: stel je nou eens voor dat het andersom was? Martien is thuis, maar ik wil niet dat hij met de buurvrouw praat. Dus dan ga ik hem een doek over zijn kop doen, want hij heeft heel mooi haar en ik wil niet dat de buurvrouw dat ziet... Dan word je toch helemaal gek? “Je mag ook geen boodschappen doen, Martien! Alleen als ik erbij ben!” Als je de rollen omdraait, dan snap je hoe belachelijk die onderdrukking is. Waarom hóu je niet gewoon van je partner? Ik snap best dat dat bij een gearrangeerd huwelijk lastiger is, maar die vrouw maakt je eten,

die verzorgt je kinderen, je bent elke dag samen... Dan mag je toch wel respect hebben voor die ander? Dat hele systeem van uithuwelijken is natuurlijk niet goed. Het moet vanuit liefde komen. Dan is het al moeilijk genoeg. Als je niet van iemand houdt, ben je veel eerder geneigd om de ander als je personeel te zien. Als je wel van iemand houdt, dan is er liefde en wil je dat die ander ook gelukkig is. Ik snap eerlijk gezegd niet dat vrouwen dat pikken. Ja, die mannen zijn meestal groter en sterker en hebben in die islamitische wereld ook de wetten nog achter zich. Als alle andere mannen dan je medestander zijn, dan sterkt dat je. Dus als die vrouw dan thuis niet wil luisteren, wat natuurlijk ook heel vaak gebeurt, dan mep je haar toch gewoon in elkaar? Zo krijg je iemand wel onder de duim. Zie je bij die rappertjes ook. Soms járenlang. Ik snap daar helemaal niks van. Er is genoeg zorg voor vrouwen. Je kunt een nummer bellen, je kunt naar een 'Blijf van mijn Lijf'-huis, je kunt hulp vragen bij mensen om je heen. Als je in Nederland naar buiten komt met dit soort ellende, staan er mensen achter je. Die Lil' Kleine met die griet... Dan denk ik: dat gaat al jaren zo en dan toch nog een kind krijgen met hem. Snap ik helemaal niks van. En dan zeggen mensen dat ze voor het geld bij hem blijft, maar ze verdient ook gewoon haar eigen geld. Er gaat nog heel veel tijd overheen voor oude patronen verdwenen zijn, denk ik. En het ligt niet alleen aan de mannen.

In mijn verzameling zitten ook wat christelijk georiënteerde boeken. Ik ben natuurlijk christelijk opgevoed en dan leer je ook dingen waarvan je denkt: hoezo dan? Er staan zoveel rare dingen in die Bijbel dat je denkt: vindt God mij dan echt gewoon lager dan Martien? Dat kan ik gewoon niet geloven.

Ik ben opgevoed met de gedachte dat God van je houdt en je kent omdat-ie je geschapen heeft. Dat voel ik ook zo, maar toch klopt er iets niet. En dan ga ik op onderzoek. Ik heb ook een boek van mannen die moslim waren en zich bekeerden tot het christendom. Die kunnen dus het verschil heel goed uitleggen en dat vind ik super interessant. De Bijbel zelf heb ik nog wel, een kinderbijbel die ik op de zondagsschool heb gekregen. Daar lees ik niet meer in. Vroeger begon ik heel vaak bij Genesis. Dan ging ik weer lezen van Eva die de appel at en straf kreeg. "Met smart zul jij kinderen baren." Dan las ik verder om te kijken wat voor straf Adam dan kreeg. "Gij zult van het veld eten." Nou dan dacht ik: wat bedoel je nou? Wat wil je nou? Wil je witlof? Wil je andijvie? Dat lijkt mij niet zo'n straf. Kinderen baren en menstruatie enzo, dat is inderdaad een straf. Dus dat is gelukt. Nu die andere partij nog. Dan sla ik die Bijbel dicht en denk: hup, weg ermee. Ik begrijp het dus gewoon niet. Of het is door mannen geschreven.

Ik heb ook heel veel boeken over de islam gelezen. Dan kom je tot de conclusie dat ook de islam in theorie wel goede kanten heeft. Zoals dat je zoveel procent van je inkomen moet weggeven en dat je elkaar geen rente mag vragen. Maar over het algemeen vind ik de islam niet de goede levenswijze. Als ik die boeken lees, maak ik me meestal enorm boos. Op een gegeven moment wilde ik er ook niets meer over lezen. Dan werd ik niet goed van wat ik las. Dan ging het zo in mijn systeem zitten, dat ik dacht: nu even een tijdje niet. Maar dat had ik ook met Opzij. Dat lees ik graag, maar ik kan er echt niet goed van worden als ik lees wat vrouwen allemaal wordt aangedaan. Dan heb ik het er steeds over en raak ik zelfs een beetje geobsedeerd. Vreselijke verhalen lees je soms. In Afrika heb je albino's. Die mensen zijn daar natuurlijk heel bijgelovig

en die dachten dan dat mannen die seks hadden met een albinomeisje genezen werden van aids. Van zulke verhalen kan ik helemaal misselijk worden. Dan dacht ik: Eer, nu even een paar maanden niet, want je raakt anders helemaal opgefokt. Ik blijf een aardje naar mijn vaartje hebben.

Martien en ik waren het politiek gezien altijd eens. We waren vroeger allebei VVD'ers en later werd dat Pim Fortuyn. Was Pim Fortuyn er nog maar, die kon het allemaal zo goed verwoorden. Ik heb hier zijn boek 'De verweesde samenleving' nog staan, daar kon in me goed in vinden. Bij de laatste verkiezingen hebben we verschillend gestemd. Martien heeft natuurlijk in het tv-programma van Raven van Dorst gezegd dat hij PVV heeft gestemd.

Ik denk dat hij zich een beetje door mijn studie naar de islam heeft laten beïnvloeden. Dat heb ik hem allemaal verteld natuurlijk. Daarom is hij nogal kritisch op moslims geworden. Terecht, want dat ben ik ook. Wij vinden allebei dat je niet al te veel islam hier naartoe moet halen. Het verschil tussen Martien en mij is dat ik vind dat de PVV alleen maar tegengas geeft. Ik ben het met heel veel van Wilders eens. Subsidies voor moskeeën, islamitische scholen, van mij hoeft het allemaal niet. Want je haalt de ellende hier naartoe. Alleen: de PVV is niet opbouwend. Daarom heb ik Partij voor de Dieren gestemd. Ze zeggen tegen mij weleens dat ik iets in de politiek zou moeten gaan doen. Ik weet niet of mijn karakter er nou zo geschikt voor is, dus als ik ooit iets zou doen, is het sowieso achter de schermen. En dan eerder bij de Partij voor de Dieren dan bij de PVV, omdat ik dan het idee zou hebben dat ik echt iets goeds doe.

In de islam zie je gewoon heel veel uitwassen. Dat geloof

brengt daardoor heel veel ellende en ik vind dat we dat moeten tegenhouden. Niet alleen terrorisme, maar ook die onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes. Bij de Joden zie je dat trouwens ook. Ook over het Joodse geloof heb ik veel gelezen. Daar worden vrouwen ook allemaal onderdrukt en hebben ze dat gekke bijgeloof van twee aanrechten, dat je geen beesten mag eten met hoefjes... Ik heb daar niks mee, ik vind dat allemaal zo'n onzin. En dan maar met oogkleppen op de hele dag bezig zijn met al die rare regeltjes. Je kunt toch wel betere dingen met je leven doen?

Mijn moeder zegt dan altijd: "Dat willen ze toch zelf?" Maar dat is gelul. Het wordt er in geramd. Als iemand van jongs af aan tegen jou zegt dat je vies en smerig bent als je dit en dat niet doet, dan ga je dat gewoon geloven. Je kunt kinderen wat dat betreft helemaal misvormen. Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid. Ik ben ook voor een burkaverbod. Rot op joh, met je burka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.

Ik ga niet in discussie met zulke vrouwen, maar ik kijk ze wel raar aan. Ik zou ze zo graag willen genezen van die waanzin. Maar ik zou niet weten hoe. Dat zou via de politiek geregeld moeten worden. Maar welke partij doet dat? Het is hier altijd polderen, water bij de wijn doen. Daarom ook mijn sympathie voor de PVV. Die hebben geen zin om hierover compromissen te sluiten. Maar het gevolg is wel dat ze nooit mee zullen regeren. Het is toch ook vreselijk dat je er amper voor kunt uitkomen dat je PVV stemt? Want dat levert heel veel gezeik op.

Ik heb heel grote bewondering voor Geert Wilders dat-ie al zo lang met al die beveiliging leeft. Hij zet zich wel in voor de zaak. Ik heb ook wel over hem gelezen. Hij heeft ook in Israël gewoond en weet echt wel waar hij het over heeft. Maar hij komt ook altijd zo bot uit de hoek en dan word je niet helemaal serieus genomen. Dat is jammer. Daarom was Pim Fortuyn ook beter. Die zei hetzelfde als Wilders, maar bracht het allemaal veel slimmer. Daardoor legde hij meer gewicht in de schaal. Dat was echt mijn man.

Hij was een professor, superslim. Hij had het allemaal heel goed in beeld en kon het heel goed brengen. Een charismatisch iemand die nooit zou zeggen: "Ik ga in de oppositie." Nee, die zei gewoon dat hij premier ging worden. En daarom hebben ze hem waarschijnlijk ook doodgeschoten. Want je maakt mij niet wijs dat dat om bont ging. Die was toch tegen bont, die gozer die hem vermoord heeft? Ik geloof er niks van dat dat de reden was. Ik denk toch dat iemand dat in gang heeft gezet om te voorkomen dat Fortuyn premier werd. Want de hele geschiedenis van Nederland had een soort U-turn gemaakt als hij toen niet was doodgeschoten. Ik heb me wel verdiept in die gozer en wat er toen allemaal gebeurd is en dan denk je toch: hoe heeft dat allemaal kunnen gebeuren? En waarom krijgt-ie zo'n korte straf? Er klopt niks van.

Fortuyn én Wilders zeiden, op verschillende manieren, dat het land vol is. Daar ben ik het wel mee eens. Koningin Juliana zei dat in 1950 al, toen we nog maar tien miljoen inwoners hadden. Nu gaan we naar de achttien. Het is nu wel vol, het is goed zo. Kijk, wij merken daar zelf niet veel van, omdat wij altijd op plekken gaan zitten waar je ruimte hebt. Frankrijk, Hengelo, Noordwijk... Maar je kunt middenin Rotterdam gaan wonen en dan word je er wel mee geconfronteerd.

Ik heb echt niks tegen buitenlanders. Er zijn ook Indiërs en Chinezen. Die komen binnen, leren de taal en werken hard. Als mensen hier komen en ze doen hun best en ze integreren, vind ik het helemaal geen probleem. Maar die klaplopers die allemaal geld naar Turkije sturen enzo, daar hebben we geen behoefte meer aan. Daar moeten de grenzen echt voor dicht. Als je die bootjes ziet bij Zuid-Spanje... Dat zijn allemaal gewoon jonge gasten met een iPhone en goede kleding aan. Ik heb weleens gezegd dat ze alleen mensen binnen moeten laten in Europa als ze minimaal met een vrouw komen en liefst ook met kinderen. Dan is het al een heel ander verhaal dan met allemaal van die jonge gasten die gewoon hier komen om weet ik veel wat te doen. De boel verkrachten, steun trekken, weet ik het allemaal. Waarom beperken we het niet tot serieuze gezinnen die echt vluchten voor iets? Maar die bootjes met die jonge gasten? Als ik dat zie denk ik: wat ís dit joh? Stuur even heel gauw terug! Maar goed, ik heb dus Partij voor de Dieren gestemd. Als die me ooit als ambassadeur zouden vragen, zou ik dat wel een eer vinden. Want ik hou heel veel van dieren.'